



מדווחים מהשטח

הפעם: אריאלה פלד, בת 70 מאלפי מנשה
איפה: רכיבה לאורך הדנובה

ארוך באירופה, 2,850 ק"מ, ועובר בשמונה מדינות: גרמניה, אוסטריה, סלובקיה, הונגריה, קרואטיה, סרביה, בולגריה ורומניה. אגב, על הדנובה עברו הרבה מאוד ספינות מעפילים לפני קום המדינה. הייתה לי מטיילת שהייתה על ספינת מעפילים כוו כשהייתה בת חמש והיא עברה איתנו בטיול את המסלול מחדש.

קרה לך משהו יוצא דופן בהפלגה?

ספינות נהר עוברות מתחת לגשרים. באחת הפעמים הנהר היה מאוד גבוה, וכל הספינות שהיו אמורות לעבור מתחת לגשר מסוים נעצרו בצד. הקפטן שלנו, בחור רומני חמוד מאוד, אמר "אני עובר". הוא הוריד את האנטנה של הרדאר, בא ברורס אל הגשר ועבר סנטימטר אחרי סנטימטר. הוא הצליח לעבור וקיבל מחיאות כפיים.

וחוויה עם האופניים כבר הייתה לכם?

כשאיציק עמל על חיבור התרמילים לאופניים, אני עשיתי סייבוב ניסיון. סיימתי אותו עם שפשוף המרפק בקיר ושני פלסטרים. נבהלתי והחלטתי לצאת מהסמטאות בהליכה.

אבל את מאמינה שתסיימי.

מה זאת אומרת? אין לי שום ספק. (כשבוע לאחר שחתנו, אריאלה שלחה הודעה: "היית סקפטי, אז תרע שסיימתי את מסלול האופניים אחרי שמונה ימים כמתוכנן והגעת ל"לוינה"). ברכות!

נבו זיו

מבורים מישהו רחוק?

nevo21@gmail.com



אריאלה, מה את עושה על הדנובה?

החלטתי לעשות טיול אופניים מפסאו שבגרמניה לוינה שבאוסטריה, 330 ק"מ בשמונה ימים. אני ביום השני לרכיבה. המון ירוק, פרחים של אביב, עיירות קטנות ויפהפיות, ואנשים נחמדים שרוכבים כמוך.

איך הולך?

מעולה. אתמול עשינו 36 ק"מ - איציק, בן זוגי היקר, ואני. זו הפעם הראשונה שלי על אופניים מזה 50 שנה בערך. בפעם האחרונה שרכבתי הייתי נערה. הרבה אמרו לי "את חייבת לה" תאמן", והיו לי כוונות טובות, אבל איכשהו זה לא יצא. אחרי אתמול הרגשתי נפלא, התכווצויות שרירים לא היו בכלל, מעט עייפות אבל בסדר. מעבר לזה - השמש זורחת, הדנובה זורמת, הנוף משגע, התוחעס קצת כואב אבל נתגבר.

למה דווקא הדנובה?

אני מדריכת טיולים 33 שנים, ובעשור האחרון אני מדריכה בחברות קרוו תור ועושה שיט נהרות בדרנובה. עשיתי את המסלול הזה בספינת נהר הרבה פעמים ברוגע ובכיף - מלון צף 5 כוכבים ומדי פעם יורדים לטיולים.

מה ההבדל בין קרוו בנהר לקרוו בים?

ספינות הקרוו בים גדולות, 14-15 קומות, עם 4,000 איש. ספינת נהר היא אינטימית, 170-180 נוסעים, הכל רגוע, אתה יכול לנות, אין מופעי ראוזה גדולים וקונצרטים, הטבע הוא הקונצרט. החלטתי שאני רוצה פעם אחת לראות את הנהר מצד הגרות שלו - ולא רק מצד המים. הדנובה הוא כמעט הנהר הכי